

Bijdragen kunt u sturen aan hethoogstewoord@parool.nl of Postbus 1000 AK Amsterdam. Bijdragen zijn maximaal zeshonderd woorden en kunnen ook worden geplaatst op www.parool.nl. De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten.

Brieven

Fietsveiligheid Zuidas

De laatste tijd krijgt de verkeersveiligheid in Amsterdam veel aandacht in het nieuws. De gemeente treft diverse maatregelen om de (dodelijke) verkeersongelukken, van met name fietsers, te verminderen. Beleidsnota's over Amsterdam veilig en autoluw worden in de gemeenteraad aangenomen.

De Zuidasdirectie trekt zich daar weinig van aan. In het recente verleden is een veilige rechtstreekse overstek van de Beethovenstraat via een fietsersstunneltje geblokkeerd door nieuwbouw. Een onveilig kruispunt, Beethovenstraat-Prinses Irenestraat, kwam ervoor in de plaats.

Op dit moment ziet de Zuidas ervan af om de Prinses Irenestraat autoluw te maken. Duizenden fietsers steken, in de ochtendspits, vanaf de Minervalaan de Prinses Irenestraat over richting station Zuid. Hoe meer auto's daar passeren, hoe groter de kans op ongelukken. Het wordt tijd dat de gemeenteraad de Zuidas verplicht de fietsveiligheid ter plaatse serieus te nemen en ervoor te zorgen dat er geen extra autoverkeer over de Prinses Irenestraat ontstaat ten behoeve van plaatselijke kantoren.

Frans Nieuwenhuis, Amsterdam

Lang haar en gender

In zijn bijdrage 'Herken zo seksuele intimidatie als man' (Het Hoogste Woord van 21 februari) schetst Eduard Poot hoe lang haar van invloed is op de perceptie van gender. Ook als man met lang haar ben je slachtoffer van starende mannen. De aangedragen oplossing: aangezien 'het onmogelijk is niet te kijken naar een mooi figuur of een leuk koppie' moet het 'op zijn minst wat onopvallend, zodat vrouwen niet worden weggejaagd'.

Hiermee wordt het probleem (zoals vaker; zie grensoverschrijdend gedrag en aan de bel trekken) bij het slachtoffer neergelegd, de vrouw dan

wel man met lang haar. Als het maar niet gezien wordt, is het oké.

Het probleem ligt echter bij de man, die de vrouw blijkbaar niet anders kan zien dan als seksueel object. In combinatie met de verwachting en de norm rondom hoe iemand van een bepaald gender eruit zou moeten zien wordt lang haar als vrouwelijk gezien, waardoor ook de man als lust-object wordt aangestaard. Of de vrouw dit wel of niet doorheeft, is niet het probleem.

Dat het hebben van lang haar de man doet realiseren dat het seksueel objectiveren van vrouwen een probleem is, is goed. Echter wordt hier wéér de 'male gaze' tentoongesteld: niet alleen in het staren zelf, maar ook in het benaderen van dit probleem vanuit een mannelijk standpunt. Dit houdt de gendercategorieën en bijbehorende normen in stand.

Lars Zwaan, Amsterdam

Geboortebeperking

In het opiniestuk van zaterdag 19 februari stellen Ruben Bieze en Haroon Sheikh dat het bereiken van een duurzame wereld middels geboortebeperking een illusie is. Zolang zij echter met procenten gooien en niet met absolute getallen vallen zij in hun eigen kuil.

De rijkste 10 procent is goed voor 52 procent van de uitstoot. 10 procent van 10 miljard mensen resulteert in twee keer zoveel rijke mensen als 10 procent van 5 miljard mensen. Dus mogen we toch wel aannemen dat de huidige top 10 procent minimaal twee keer zo veel uitstoot als die van 1988, toen er nog 5 miljard mensen rondliepen op aarde. Daarnaast wordt de oppervlakte waarop je als mens kunt leven steeds kleiner door klimaatverandering. Je kunt je ecologische voetafdruk op steeds minder plekken kwijt. Geboortebeperking is dan echt zo'n slecht idee nog niet!

Philip Monas, Amsterdam

Natascha van Weezel



Een verloskundige bericht

De televisiebeelden die in mijn comfortabele woonkijke binnenkomen, stemmen triest. Harde knallen die niet van vuurwerk komen. Gevechtsvliegtuigen en helikopters. Angstige, vluchtende, schuilende mensen. Het is februari 2022 en er is oorlog in Europa. In Oekraïne voltrekt zich een tragedie. Geen ver-van-mijn-bedshow.

Maar ondertussen speelt zich in mijn eigen leven ook een treurspel af. De naam: *missed abortion*. Ik kende het woord niet. Niemand had me er iets over verteld. Nog nooit had ik er iets over gelezen. Inmiddels vraag ik me af hoe ik ooit niet kon weten wat een *missed abortion* is.

Een week geleden gingen mijn vriend en ik naar de verloskundige. We waren gespannen en opgetogen tegelijk. Alles is nieuw als je voor de eerste keer zwanger bent. We kregen een algemene voorlichting over de praktijk en zaken als kraamzorg en cursussen om je voor te bereiden op de bevalling. Daarna werd er een echo gemaakt.

Ik lag op de behandeltafel. De

verloskundige gel op mijn buik had ik dit in beeld was ik eindelijk beurt. Sinds ik zwanger was in vervolg verloskundige apparaat om meekijken via merkte dat de nerveus werd leeg.

"Ga maar eens." "Dan probeer het dig." Met lood liep ik naar huis. Sfeer in de kamer omgeslagen. Zijn? De inwendig eindelijk te zuchtte de verloskundige hartje klopt niet de het schenke apparaat.

Eenmaal te ze een folder daarop de telefoon een verdriet voelde het algemene ging. Twee uit op een roze was alles zwart.

De verloskundige ik een *missed abortion* houdt in dat

Heinde Kort

Geheim van de

MAAR BEDENK DAT ER
MENSEN ZIJN DIE